

Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Veenendaal

Markt 10

3901 DN Veenendaal

Barneveld, 26 maart 2019

Geachte broeders,

Namens het bestuur van de Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) schrijf ik u deze brief. Het is een bedankbrief.

Want we zijn zeer dankbaar voor de actie die u in Veenendaal heeft gehouden ten behoeve van het Romaonderwijs in Oekraïne. U zorgde ervoor dat in de verschillende kerken een collecte werd gehouden voor het project van HOE. En ook vijf hervormde scholen deden in de week van 4 tot 15 februari mee aan de actie. HOE verzorgde op de scholen presentaties voor dit project. En de kinderen gingen enthousiast op pad om doosjes pepermunt voor dit goede doel te gaan verkopen. Ze deden dit zo voortvarend dat op een gegeven moment bleek dat de pepermunt opraaakte...Neelke de Fijter vertelde me dat men zelfs vanuit de diaconie naar Leeuwarden is gereisd om ervoor te zorgen dat de voorraad werd aangevuld!

Dank u wel voor al uw goede zorgen. U hebt er alles aan gedaan om de actie tot een succes te maken en soepel te laten verlopen. Ik vind het bijzonder. Afgelopen donderdag heeft HOE op de vijf scholen voor ieder kind een bedankaart bezorgd.

Al met al is er een prachtig totaalbedrag bij elkaar gebracht: € 10.953.96 ! Voor de Romakinderen die, doordat ze naar school gaan en daar het evangelie horen, het verschil kunnen maken en toekomst hebben. Daar bidden we voor en daar hopen we op, maar op deze manier is ook een echte praktische handreiking gedaan.

Graag wil ik u allen bedanken voor de inzet en betrokkenheid bij dit stukje werk in Gods Koninkrijk. We bidden of de Here in de levens van de kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien het licht wil laten schijnen van Zijn liefde, zorg en barmhartigheid. Want zij leven zo vaak in diepe duisternis, bittere armoede en angst.

Wees ervan overtuigd dat we als HOE er alles aan zullen doen om het geld daar te besteden waar het nodig is. Bij de kinderen!

Ik wens u Gods wijsheid en Zijn leiding toe bij uw mooie taak als volgeling en ambtsdrager van onze Here Jezus Christus. In Hem verbonden groet ik u hartelijk.

Genade en vrede!

Gera Geluk

Secretaris bestuur