



Het Joodse Paasfeest.

Joods Pasen vertelt het verhaal van de bevrijding van het Joodse volk. Het is een Pelgrimsfeest en valt in het voorjaar. Het verhaal kennen we: na 400 jaar slavernij werden de Joden verlost uit Egypte. Omdat de farao weigerde om het volk te laten gaan, strafte God het land met tien plagen. De tiende plaag was Gods eindoordeel. De eerstgeborenen van mens en dier zouden worden gedood. Behalve als er bloed van een lam op de deurposten gestreken was. Dit wordt herdacht tijdens Joods Pasen. Dit bekende verhaal lezen we in Exodus 11.

In elk huis van het land was er dus een dode: òf de oudste zoon òf het lam. In joods-orthodoxe kringen is het gebruikelijk dat de eerstgeborenen vasten tijdens Joods Pasen (=Pesach, wat letterlijk betekent: voorbijgaan). Daarmee geven ze uiting aan de dankbaarheid dat deze oudste zonen van Israël de tiende plaag hebben overleefd.

Vroeger, toen de Tempel er nog stond, slachtte men een lam voor de maaltijd, als regelrechte verwijzing naar de uittocht. Deze sederavond (seder = volgorde) vindt plaats aan het begin van het Pesachfeest. Tijdens Pesach werd er ook in de tempel een lam geslacht.

Jezus stierf op hetzelfde moment als het lam dat geofferd werd in de tempel, om drie uur 's middags op de 14e Nissan (Exodus 12:6; Johannes 19:14). Zijn benen werden niet gebroken, zoals geprofeteerd was; net zoals de benen van het paaslam niet gebroken werden.

Na de verwoesting van de tempel is de lamsbout bij de sedermaaltijd vervangen door een kippenboutje. Joden willen niet de indruk wekken dat ze buiten de Tempel een offer brengen.

Bij sommige Messiasbelijdende Joden is de lamsbout weer terug op tafel. Als een directe heenwijzing naar het Lam dat geslacht werd. Niet alleen bij de uittocht maar jaren later op Golgotha. Zij vieren zo de seder en zien de symboliek naar het verlossingswerk van Messias Jezus. Zij worden daarbij gesterkt in hun mening dat door de komst van Jezus de Messias, de oudtestamentische feesten niet hebben afgedaan. Ze hebben in Hem een diepere betekenis gekregen.

De uittocht uit Egypte, bevrijding van slavernij en het reddingswerk van Jezus staan in één lijn. Een lijn die benadrukt wordt door het feit dat Pesach en Pasen beide als thema 'verlossing' hebben.

Met Pasen vieren wij de overwinning door het Lam Gods; wat mooi om dit met onze Joodse broeders en zusters te mogen vieren. Bidt u daar ook om?

*Marja van Schothorst*