

De vervulling van Gods belofte aan Abraham.

En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Genesis 12:3 b

Vervuld aan Israël

In zijn leven hier op aarde heeft Abraham de vervulling van Gods belofte niet in alle heerlijkheid gezien. Zijn nageslacht bleef beperkt tot zijn zoon Izak en diens twee zonen Jacob en Ezau.

Daar kwam nog bij dat de Heere aan Abraham had bekend gemaakt dat zijn nageslacht 400 jaar in een vreemd land zou verblijven en dat zij daar verdrukt zouden worden.

Toch heeft de Heere woord gehouden. Onder leiding van Mozes en later Jozua werd Israël uit Egypte bevrijd en mochten zij na een omzwerving van meer dan 40 jaar het beloofde land binnentrekken.

Ondanks de vele zonden die Israël de eeuwen door heeft gedaan heeft de Heere Zijn beloften niet vergeten.

In een periode waarin maar weinigen de vervulling van Gods belofte, en de vertroosting die daarin ligt, verwachtten, werd de engel Gabriël naar Nazareth gezonden om de komst en geboorte van de beloofde Messias aan te kondigen.

Op Gods tijd werd de Zaligmaker geboren in Bethlehem de stad van koning David. De door de engel aangesproken herders zagen als eerste getuigen het Kind, liggende in de kribbe, zoals de engel had gezegd. Daarna kwamen nog de wijzen uit het oosten die moeder en Kind vonden in het huis waar zij verbleven.

Na enkele jaren in Egypte te zijn geweest, en verder te zijn opgegroeid in Nazareth is de Heere Jezus in het openbaar gaan optreden.

Door Woorden, wonderen en tekenen, heeft de Heere Jezus aan het volk van Israël duidelijk proberen te maken dat Hij de vervulling van Gods belofte is. Dat Hij de verbroken band met Zijn hemelse Vader weer zal herstellen door Zijn volkomen gehoorzaamheid aan de geboden van God de Heere.

Tijdens Zijn leven heeft de Heere Jezus, behalve de twaalf discipelen en de vrouwen die Hem dienden, weinig trouwe volgelingen gehad die er voor uit kwamen dat ze Hem wilden volgen omdat Hij de lang beloofde en verwachte Messias was.

Wel waren er die in stilte geloofden dat de Heere Jezus de door God gezonden en geschonken Verzoener van hun zonde was, zoals Nicodemus en Jozef van Arimathea.

Zijn strijd in de hof van Gethsemane en aan het kruis heeft de Heere Jezus alleen gestreden. Alleen kon Hij volbrengen wat geen mens voor Hem en na Hem zou kunnen volbrengen. En de Heere Jezus heeft alles volbracht waarvoor Hij door de Vader naar de aarde was gezonden.

Na de opstanding en Hemelvaart van de Heere Jezus werd de Heilige Geest uitgestort op al Zijn volgelingen. Op de eerste Pinksterdag waren er 120 bijeen die, na de aangrijpende preek van Petrus, op de straten van Jeruzalem en op het tempelplein hebben verkondigd dat de Heere Jezus de vervulling is van de belofte die God heeft gegeven.

De belofte van de Heere aan Abraham reikt nog verder dan Israël, het Joodse volk. Maar daarover een volgende keer.

Ds. W. van den Brink